

# Ο ΜΑΤΘΑΙΪΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΣΙΣ!

Μετά την πτώση του Καλλίνικου Σαραντοπούλου στην αίρεση του κυπριανισμού, οι αιρετικοί Ματθαϊκοί φτάνουν μέχρι και κόλπα τσίρκου (διαβολική επινοητικότητα), για να αποπλανήσουν και να δελεάσουν τους ολίγους απομείναντες Γνησίους Ορθόδοξους Χριστιανούς στην αίρεση του ματθαϊσμού.

Το 2015 ο ψευδής αρχιεπίσκοπος ματθαϊκών **Στέφανος Αθηνών** έστειλε σε μας την "αποστολέσα" του Μαρία - προσπαθώντας να μας αποπλανήσει και να μας προσελκύσει σε αυτόν.

Επισυνάπτω εδώ την απάντησή μου - με ένα ή δύο μικρά συμπληρώματα, τα οποία είναι γνωστά στους Ματθαϊκούς, αλλά είναι απαραίτητα για κάποιον που δεν ξέρει περί τι ήταν ο λόγος - έτσι γίνεται σαφές και σε αυτόν, επίσης.

Μετά από αυτήν την άξια και πλήρως επαρκή απάντηση μου (η οποία ακολουθεί παρακάτω), ο αναφερόμενος στην επιστολή αυτή "θείος" Στέφανος Αθηνών εξαφανίστηκε - και τώρα ούτε η "αποστολέσα" του, ούτε και ο ίδιος δεν εμφανίζονται μπροστά στα μάτια μας - και τώρα δεν μπορούν να βρεθούν ακόμα και την ημέρα με φανάρι! (((-:

Εκ τούτου εγώ δεν πρόκειται να εκθέσω δημοσίως όλες τις ματθαϊκές απάτες στην ιστοσελίδα της GOC-NEWS! Ήδη **γνωρίζουν ότι είμαι πολύ καλά ενημερωμένος!** (Συνήθως οι Ματθαϊκοί δρουν εκεί, όπου οι άνθρωποι δεν είναι ενημερωμένοι - έτσι ώστε να μπορούν να λένε ψέματα χωρίς εμπόδια, χωρίς να φοβούνται ότι μπορούν να εκτεθούν) Αλλά **ξέρουν ήδη ότι είμαι πολύ καλά ενημερωμένος** για όλες τις απάτες τους και **πάντα τους χτυπάω στο πρόσωπο τους με γεγονότα!** Αλλά τώρα είναι ήρεμοι, επειδή ξέρουν: ότι δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με τις ανοησίες τους – και, επίσης, δεν θέλω να αμαυρώσει η ιστοσελίδα της GOC-NEWS με τις ίδιες τους τις απάτες και ανοησίες.

Προτιμώ:

(A) να δημοσιεύσω μόνο εκείνη την απάντηση, που αξίζει και πλήρως αρκεί (η οποία ακολουθεί παρακάτω)

(B) η ιστοσελίδα να παραμείνει όπως είναι!

Διαβάστε περισσότερα >>>> | [EN](#) | [RU](#) | [GR](#) | [BG](#) |

Κατεβάστε σε μορφή PDF >>>> | [EN](#) | [RU](#) | [GR](#) | [BG](#) |

~~~~~

**Μαρία,**

Έχεις το χάρισμα του ομορφότερου ονόματος στον κόσμο – αλλά τώρα μας προτείνεις το πιο ηλίθιο πράγμα που εσύ (ή κάποιος από πίσω σου) θα μπορούσε να έχει σκεφτεί!

Λοιπόν – τι είναι αυτό το μάθημα βλακειάς που προσπαθείς να μας διδάξεις τώρα;

Εσύ λοιπόν προτείνεις – σε μας, τους Γνήσιους Ορθόδοξους Χριστιανούς που πάντα ανήκουμε στην Εκκλησία, που ποτέ δεν έχουμε αλλάξει τίποτα – ξαφνικά να βγούμε από την Εκκλησία και να πέσουμε στην αίρεση του ματθαιισμού!

Γιατί πρέπει να κάνουμε αυτή την βλακεία; Για ποιο λόγο; ...

- Επειδή Ο Καλλίνικος βγήκε από την Εκκλησία και έπεσε στη αίρεση του κυπριανισμού;

Λοιπόν;;;... Ο Καλλίνικος είναι Καλλίνικος και αυτός κάνει ό,τι τρέλα του **συμβουλεύει** ο σατανάς.

Μήπως αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουμε μια άλλη ανοησία;

Τι ακραία ηλιθιότητα και τι τρέλα έκανες!!!

Έχεις κάνει αυτή την τρέλα - και τώρα προτείνεις να γίνουμε οι ίδιοι ηλίθιοι σαν εσένα!

- να ακολουθήσουμε τα βήματα σου (((-:

Τώρα επειδή, όπως βλέπω, **προφανώς έχεις μεγάλες δυσκολίες στη σκέψη** - γι' αυτό θα σου εξηγήσω ανά βήματα:

1) Το 2014 ο Καλλίνικος και όλοι οι „επίσκοποι” του και η πλειοψηφία των „ιερέων” του βγήκε από την Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία και έπεσε στην αίρεση του κυπριανισμού – ο Καλλίνικος έκανε τον εκσυγχρονισμό της αιρέσεως του κυπριανισμού και αυτός ο εκσυγχρονισμός ονομάζεται "καλλινίκιος κυπριανισμός."

2. Στην Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία (στην Ελλάδα) μείναμε μόνο εμείς - μερικοί Γνήσιοι Ορθόδοξοι Ιερείς και το δικό μας ποίμνιο λαϊκών - και αυτό συνέβη όπως ακριβώς πριν από 90 χρόνια (1924) όταν όλοι οι "επίσκοποι" της ελληνικής εκκλησίας άφησαν την Εκκλησία και έπεσαν στην η αίρεση του Οικουμενισμού. Και στην Εκκλησία έμειναν μόνο λίγοι ιερείς και πολλοί λαϊκοί.

**Ακριβώς για αυτούς** ο Κύριος έδωσε την Άγια Τρίτη Θεία Εμφάνιση του Τίμιου Σταυρού του Κυρίου στην Αθήνα - για να δείξει σε όλο το κόσμο ότι **ακριβώς αυτοί είναι η Εκκλησία Του.**

Έχεις ακούσει για αυτό;

Σίγουρα έχεις ακούσει - αλλά έχεις χάσει το μυαλό σου από

**βλακεία συν υπερηφάνεια** - και έτσι σήμερα, όταν αυτό το γεγονός

επαναλαμβάνεται, εσύ αποφάσισες να βγεις από την Εκκλησία (αν και εσύ, όπως και εμείς, ήσουν **στην** Εκκλησία) - και να ρίξεις τον εαυτό σου με το κεφάλι σου προς τα κάτω στην αίρεση των Ματθαιικών!!! Γιατί, Μόνο επειδή ο Καλλίνικος και οι άλλοι είχαν κάνει το ίδιο με εσένα, αλλά πήδηξαν με το κεφάλι προς τα κάτω σε άλλη αίρεση - στην αίρεση του κυπριανισμού!!!

Τι ακραία βλακεία που έχεις κάνει!!! ...

Αλλά δεν έχεις σταματήσει εδώ στην ηλιθιότητα σου. Όχι - εκτός από ηλιθιότητα, εσύ έχεις γεμίσει επίσης με υπερηφάνεια και έτσι νομίζεις ότι κάνεις "τόσο έξυπνο" κόλπο - που τώρα θέλεις να πουλήσεις αυτήν την „εξυπνάδα” σου και σε μας!  
(((:-:

Γιατί το 1924 οι Χριστιανοί δεν έκαναν την ίδια ακραία βλακεία σαν εσένα; Γιατί δεν είπανε για παράδειγμα: „Επειδή ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος βγήκε από την Εκκλησία και έπεσε στην αίρεση του Οικουμενισμού - έλα τώρα και εμείς "οι έξυπνοι" ας βγούμε από την Εκκλησία και ας πέσουμε σε μια άλλη αίρεση - για παράδειγμα, στην αίρεση του Προτεσταντισμού” - ε;  
Αν το είχαν κάνει αυτό, τότε θα είχαν κάνει την ίδια "εξυπνάδα" με εσένα! (((:-:

3. Περαιτέρω διευκρινίσεις. Συγκέντρωσε τώρα όλο το μυαλό σου, όλα αυτά που έχεις, για να καταλάβεις αυτό που πρόκειται να σου πω τώρα! Είναι απλό και οι απλοί άνθρωποι το καταλαβαίνουν εύκολα. Αλλά εσύ, δεν είσαι στο επίπεδο των απλών ανθρώπων - και έτσι θα πρέπει να ζωριστείς πάρα πολύ ώστε να είσαι σε θέση να κατανοήσεις αυτή την απλή προφανή αλήθεια. Έτσι λοιπόν, ζωρίσου - δώσε προσοχή **στα παρακάτω** :

~ **Οι Ματθαϊκοί είναι αιρετικοί!**

Γιατί;

Επειδή ομολογούν ότι δήθεν „η αίρεση του Οικουμενισμού δεν είναι αίρεση, αλλά είναι σχίσμα” - και ότι „προχώρησε” από το σχίσμα στην αίρεση!  
Λόγω αυτής της αιρετικής ομολογίας οι **Ματθαϊκοί είναι αιρετικοί!**

~ Και ποια είναι η Ορθόδοξη ομολογία;

Η Ορθόδοξη ομολογία είναι ότι **η αίρεση του Οικουμενισμού δεν υπήρξε ποτέ „σχίσμα” (όπως διδάσκουν οι αιρετικοί-Ματθαϊκοί) αλλά ήταν πάντα αίρεση** - από την αρχή, όταν δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω του πατριαρχικού Εγκυκλίου το 1920! Το πρώτο σημείο αυτής της αιρέσεως έχει ως εξής: „να δεχθεί το νέο ημερολόγιο για όλες τις εκκλησίες για να προσευχηθούν μαζί”. Και εδώ με τη λέξη "εκκλησίες" ονομάζονται όλες τις αιρέσεις.

**Αυτό δεν είναι σχίσμα**, - όπως ψευδώς και αιρετικά διδάσκουν οι αιρετικοί-ματθαϊκοί!

**Αυτό είναι οικουμενισμός = η πιο αιρετική ΑΙΡΕΣΗ** στην ιστορία της ανθρωπότητας!!!

Τώρα κατάλαβες τι είδους βλακεία ομολογούν οι **Ματθαϊκοί** σου - ή όχι;

Προφανώς – όχι.

Επομένως, εξηγώ:

**α)** Το σχίσμα δεν μπορεί να „εκτυπωθεί”, να „δημοσιευτεί”!

**β)** Μόνο **κείμενο, ιδεολογία, ομολογία** μπορεί να τυπώθει και να δημοσιευτεί! Και το 1920 το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στην συνοδική Εγκύκλιό του έχει δημοσιεύσει, έχει τυπώσει **μια αιρετική ιδεολογία = ΑΙΡΕΣΗ = η παναίρεση του Οικουμενισμού** - και όχι „σχίσμα”!!! Και γι 'αυτό, απαιτείται: **ΑΝΑΘΕΜΑ** στους αιρετικούς και τερματισμό της επικοινωνίας!

Είναι πλέον σαφές; (Ας ελπίσουμε ότι σου έλαμψε...)

Και το 1924, **απλά είχε τεθεί σε εφαρμογή** το πρώτο βήμα του προγράμματος αυτής της πιο δηλητηριώδης αίρεσης στην ιστορία της ανθρωπότητας! Αλλά οι αιρετικοί Ματθαϊκοί ψευδώς και αιρετικά διδάσκουν ότι αυτή η πιο δηλητηριώδης αίρεση στην ιστορία της ανθρωπότητας – ότι δήθεν "δεν είναι αίρεση, αλλά μόνο ένα σχίσμα"!

**Ερώτηση:** Γιατί οι αιρετικοί Ματθαϊκοί διδάσκουν ότι το 1924 ήταν μόνο σχίσμα και όχι αίρεση;

**Απάντηση:** Επειδή για τους αιρετικούς Ματθαϊκούς η λέξη "σχίσμα" ακούγεται πιο δικαιολογικά από τη λέξη „αίρεση” - και αυτοί οι υποκριτές ελπίζουν ότι με αυτή τη λέξη θα είναι σε θέση να δικαιολογήσουν την πλαστή αιρετική και ψεύτικη "χειροτονία" του αιρεσιάρχη τους Ματθαίου.

Είχα ρωτήσει τους "θεολόγους" τους και τώρα ζητάω να μου απαντήσει όποιος τολμά:

**1.** Εάν ένας **νεοημερολογίτης "επίσκοπος"** σήμερα αποφασίσει να έρθει σ' αυτούς – δεν θα τον χειροτονούσαν; - Ή τουλάχιστον δεν θα του έκαναν χειροθεσία; Σε αυτό οι αιρετικοί Ματθαϊκοί απαντούν: ΝΑΙ, θα του κάνουμε.

**2.** Στη συνέχεια, ρωτάω και πάλι: Και όταν οι τρεις πρώτοι „επίσκοποι” το 1935 βγήκαν από την αίρεση του Οικουμενισμού – ποιός τους έκανε χειροθεσία; Εδώ οι αιρετικοί Ματθαϊκοί απαντούν: Κανένας. Αλλά είχαν κανονικές χειροτονίες πριν από το 1924!

Εδώ **εκθέτω: ΨΕΜΑ !!! - Αυτό είναι άλλο ένα ψέμα των Ματθαϊκών αιρετικών!**  
**Όλη η αιρετική ιδεολογία τους είναι χτισμένη σε ψέμα!**

- Συνεχώς λένε ψέματα

- Και συνεχώς εκτίθενται την ώρα που λένε ψέματα και μετά **πάλι** λένε ψέματα!

- Και συνεχίζουν να λένε ψέματα! Ντροπή! Άθεοι! ...

- Το ένα ψέμα ακολουθεί το άλλο - γιατί κάθε ψέμα απαιτεί συνεχώς ένα άλλο ψέμα για να δικαιολογήσει το προηγούμενο.

Όπως ακριβώς λέει ο **Walter Scott: "Oh, what a tangled web we weave ... when first we practice to deceive."**

**Αυτό μεταφράζεται: "Όταν προσπαθίσουμε να εξαπατήσουμε, πέφτουμε στον ιστό αράχνης του ψεύδους".**

Μια πλήρης και ακριβής απεικόνιση στα λόγια του είναι οι αιρετικοί Ματθαϊκοί! Ένας ολόκληρος ιστός ψεύδους στον οποίο έχουν μπλεχτεί και δεν μπορούν να ξεμπλέξουν! - Πλαστογραφούν έγγραφα για να παρουσιάσουν ως "αληθινά" τα συνεχή τους ψέματα ! Όλα τα έγγραφά τους είναι τέτοια.

- Ο Καλλιόπιος Πενταπόλεως παραδέχεται ότι ορισμένες πλαστογραφίες έκανε ο ίδιος ενώ ήταν Ματθαϊκός. Στη συνέχεια κουράστηκε να βρωμίζει τον εαυτό του με τα ψέματά τους - και τους άφησε. Ύστερα οι ίδιοι άρχισαν να τον καταπνίγουν με ψέματα και συκοφαντίες.

- Στη συνέχεια, ο Καλλίνικος Αχαΐας συγκέντρωσε σε ολόκληρο όγκο και έκθεσε ένα τεράστιο μέρος του **ωκεανού** των ψεμάτων τους - αλλά μετά το αναθεώρησε και δεν

το τυπώσε, για να μην το εκμεταλευτούν οι αιρετικοί Νεοημερολογίτες λέγοντας: "Κοιτάξτε Παλαιοημερολογίτες, τι ψεύτες είναι!"...

Και με τον ίδιο τρόπο στην περίπτωση της ψευδούς αιρετικής και ψεύτικης "χειροτονίας" του αιρεσιάρχη τους Ματθαίου - πάλι μας εξαπατούν με ΨΕΜΑ !!! - Αυτό είναι άλλο ένα ψέμα των αιρετικών Ματθαϊκών!

Και ποια είναι η αλήθεια;

#### **Απάντηση:**

- Η αιρετική και ψευδής "χειροτονία" του αιρεσιάρχη τους Ματθαίου **πραγματοποιήθηκε με δύο παλαιοημερολογίτες "επισκόπους" και ένα "επίσκοπο" ο οποίος "χειροτονήθηκε" στο νέο ημερολόγιο, δηλαδή στην αίρεση του οικουμενισμού το 1935** - ψεύτο-επίσκοπος της Ζακύνθου, Χρυσόστομος Δημητρίου. Αυτός ο αιρετικός οικουμενιστής "χειροτονήθηκε" **μέσα στην ίδια την αίρεση του Οικουμενισμού το 1935, λίγους μήνες** πριν οι τρεις "επισκόποι" πουν: "τώρα βγαίνουμε από την αίρεση και γινόμαστε Ορθόδοξοι". Σε αυτόν το αιρετικό οικουμενιστή, ο οποίος "χειροτονήθηκε" **μέσα στην ίδια την αίρεση του Οικουμενισμού, κανείς δεν είχε κάνει χειροθεσία!**

Το γεγονός αυτό οι αιρετικοί Ματθαϊκοί πάντα το κρύβουν!!! - Είναι αποδεδειγμένοι ψεύτες! Εκτέθηκαν για πολλά ψέματα και πλαστογραφίες – και σε αυτή την περίπτωση, πάλι λένε ψέματα και κρύβουν ότι ο αιρεσιάρχης τους Ματθαίος "χειροτονήθηκε" από δύο πρώην παλαιοημερολογίτες και ένα αιρετικό νεοημερολογίτη-οικουμενιστή Ζακύνθου Χρυσόστομο Δημητρίου!

Και εσύ, η υπερβολικά αναλφάβητη, δεν ξέρεις αυτό το γεγονός (καθόλου) και πολλά άλλα γεγονότα - και, παρ'όλα αυτά, είσαι τόσο ηλίθια-και-υπερήφανη, που έχεις φανταστεί ότι είσαι "άξια" - εσύ η αναλφάβητη που τα'χα είσαι "άξια" να μας „διδάσκεις"! Χα χα χα - Τι βλακεία συν υπερηφάνεια και φαντασία.

4. Εδώ είναι η Εγκύκλιος του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, που δημοσιεύθηκε το 1920:

<http://orthodoxi-ellada.blogspot.com/2010/05/blog-post.html>

Εδώ μπορείτε εύκολα να δείτε ότι η λεγόμενη "εκκλησία του νέου ημερολογίου" - **~ δεν υπήρξε ποτέ "σχίσμα"** - όπως οι αιρετικοί-Ματθαϊκοί ανορθόδοξα ομολογούν και διδάσκουν – απλά για να βρουν έναν τρόπο να "δικαιολογήσουν" ότι τάχα "έχουν" αποστολική διαδοχή.

**~ αλλά ήταν πάντα μια αίρεση!** Ακόμη και πριν από την ύπαρξή της, η ελληνική οικουμενιστική ψεύτο-εκκλησία είχε προκαθοριστεί ως αίρεση! Δεν έχει σημασία ότι το 1923, ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ο αιρεσιάρχης, προειδοποίησε ότι εάν αλλάξουν το ημερολόγιο, τότε θα είναι "σχίσμα"- και ένα χρόνο αργότερα ο ίδιος το επέβαλε στον Ελληνικό λαό - με μοναδική του διαταγή και κατά της απόφασης του Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας.

Με τη διαταγή του Χρυσόστομου Παπαδόπουλου, ο κατάσκοπός του Ευγένιος Τόμπρος δημοσίευσε μεταξύ των Ματθαϊκών την αιρετική ομολογία του Χρυσόστομου Παπαδόπουλου που υποτίθεται ότι "η αίρεση του Οικουμενισμού δεν ήταν αίρεση, αλλά ένα σχίσμα" - και οι αιρετικοί Ματθαϊκοί επικρατούν μέχρι και σήμερα αυτήν την αιρετική ομολογία του Χρυσόστομου Παπαδόπουλου.

- Ωστόσο, η αλήθεια είναι: Ότι αυτή η αίρεση είχε προκαθοριστεί ως αίρεση!  
- Δείτε το πρώτο σημείο του προγράμματός αυτού. Προέκυψε = γεννήθηκε ως αίρεση.

<http://orthodoxia-ellados.blogspot.com/2010/05/020.html>

- Δεν αναπτύσσεται "από το σχίσμα στην αίρεση", όπως ψευδώς ομολογούν οι αιρετικοί Ματθαιϊκοί και άλλοι σαν κι αυτούς, αλλά

- Αναπτύσσεται: Από Παναίρεση - στον Αντίχριστο!

<http://orthodoxia-ellados.blogspot.com/2010/05/015.html>

Αυτή η παναίρεση δεν υπήρξε ποτέ ως σχίσμα!

Ήταν πάντα αίρεση των αιρέσεων = **Παναίρεση!**

- Και πάντα οδηγούσε στον Αντίχριστο!

Και το γεγονός ότι οι Ματθαιϊκοί δεν το χαρακτηρίζουν ως αίρεση από την αρχή της δημοσίευσης το 1920 στην εγκύκλιο, αλλά ως σχίσμα – που σημαίνει ότι από την αρχή είναι αιρετικοί οικουμενιστές, καθώς και υποκριτές - επειδή παρουσιάζουν τους εαυτούς τους ως "μαχητές κατά του οικουμενισμού" - όπως ακριβώς με τον ίδιο τρόπο το κάνουν οι αιρετικοί κυπριανοί-οικουμενιστές.

Ή μήπως νομίζεις ότι δεν είναι έτσι;

Τότε πες μου: πότε δεν ήταν αίρεση; ΠΟΤΕ δεν οδηγούσε στον Αντίχριστο;

- Μήπως όταν είχε προκαθοριστεί;

Όχι! Πρόκειται για μια μοναδική αίρεση! - Και είχε προκαθοριστεί ακριβώς και μόνο για το σκοπό αυτό: να οδηγήσει τον κόσμο μέσα από ένα θρησκευτικό τρόπο - να προσκυνήσουν τον αντίχριστο!

- Ή μήπως θα το αρνηθείς και με πολύ έξυπνα λόγια θα προσπαθήσεις να κάνεις το ίδιο πράγμα που προσπάθησαν να κάνουν οι σατανιστές, οι οποίοι το έχουν προκαθορίσει : για να ΚΡΥΨΟΥΝ την αληθινή ουσία της παναίρεσης υπό συγκεκαλυμμένη εμφάνιση;

Εν συντομία: θα προσπαθήσεις με έξυπνες λέξεις να περιγράψεις τα βήματα των σατανιστών – το ένα μετά το άλλο - όπως βήμα προς βήμα ΕΔΕΙΞΑΝ αυτήν συγκεκαλυμμένη εμφάνιση της παναίρεσης παγκοσμίως - έτσι ώστε οι άνθρωποι του κόσμου σταδιακά να εξαπατηθούν από αυτήν την εμφάνιση και να μην προσέξουν την ΟΥΣΙΑ της Παναίρεσης;

Αυτό είναι - θέλεις να τους βοηθήσουμε για να μας εξαπατήσουν;

- Έτσι ώστε εμείς, εξαπατώντας τον εαυτό μας, να τους βοηθήσουμε να επιτύχουν το παγκόσμιο σχέδιό τους; (-:

Αν έχεις τέτοια επιθυμία - εγώ δεν έχω!

**Και έτσι - η αλήθεια είναι σαφής!**

Όποιος θέλει να είναι τυφλός - ας είναι. Αλλά μην προσπαθείς να με πιέσεις ώστε να μην δω το προφανές!

5. Εμείς έχουμε κόψει την επικοινωνία με τον Καλλίνικο Σαραντόπουλο και τους οπαδούς του, γιατί όλοι οι "επίσκοποι" και οι υπόλοιποι "ιερείς" και οι οπαδοί του έπεσαν έξω από την Γνήσια Ορθόδοξη Εκκλησία στην αίρεση του

οικουμενισμού=κυπριανισμού – υπό το δικό τους Συνοδικό ανάθεμα από το 1998  
| [EN](#) | [RU](#) | [GR](#) | [BG](#) |

Έτσι, οι γνήσιοι εκπρόσωποι της Εκκλησίας (της Γνήσιας Συνόδου του Χρυσοστόμου) παραμένουμε μόνο εμείς, αυτή η μικρή "χούφτα" των Γνησίων Ορθόδοξων Χριστιανών.

Αυτό ήταν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως και πριν από ακριβώς 90 χρόνια (το 1924) που όλοι οι κληρικοί και οι λαϊκοί της Ελληνικής Εκκλησίας έπεσαν από την Ορθόδοξη Εκκλησία του Κύριου Ιησού Χριστού στην αίρεση του οικουμενισμού. Και στην Γνήσια Ορθόδοξη Εκκλησία του Κύριου Ιησού Χριστού παρέμειναν μόνο 4 ή 5 Γνήσιοι Ορθόδοξοι Ιερείς και ένας μεγάλος αριθμός πιστών προς τον Κύριο λαϊκών.

Στις λέξεις που έγραψα τώρα μπορεί να γελάσει όποιος θέλει, αλλά ο Ίδιος ο Κύριος έδωσε μαρτυρία για την αλήθεια που έγραψα - ότι αυτή η μικρή "χούφτα" των πιστών ιερέων και λαϊκών είναι οι αληθινοί εκπρόσωποι της Αγίας Εκκλησίας Του στη γη. Ότι ο Κύριος έχει δείξει εξ Ουρανό – ότι ακριβώς σε αυτούς έδωσε Την Τρίτη Θεία Εμφάνισις Του Τιμίου Σταυρού Του Κυρίου στον ουρανό της Αθήνας.

**Ακριβώς έτσι είμαστε και εμείς σήμερα**, 90 χρόνια μετά από αυτό το γεγονός - γιατί ο Κύριος δεν θα κάνει κάθε φορά τα ίδια θαύματα για το ίδιο γεγονός! Μία φορά αρκεί!

6. Κατάλαβες τώρα τι ανοησίες προσπαθείς να μας προσφέρεις;

Μήπως μόνη σου τις έχεις σκεφτεί αυτές τις ανοησίες και με δικιά σου πρωτοβουλία ήρθες να μας "διδάξεις" τέτοια τρέλα - ή είσαι σταλμένη από τον "θείο" σου τον Στέφανο της Αθήνας;

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι αυτός, που σε έστειλε, επειδή κρύβεται πίσω από την πλάτη σου, φοβόντας να έρθει πρόσωπο με πρόσωπο μπροστά μου και να μου προσφέρει την ίδια ανοησία! Γιατί; Επειδή (όπως και όλοι οι αιρετικοί-Ματθαϊκοί) φοβάται ότι θα τον εκθέσω για την αίρεση του, για την αιρετική ομολογία του ότι τάχα η αίρεση του Οικουμενισμού (η πιο δηλητηριώδης αίρεση στην ιστορία της ανθρωπότητας!) δήθεν "στην αρχή δεν ήταν αίρεση, αλλά μόνο ένα σχίσμα"! **Οι αιρετικοί Ματθαϊκοί με γνωρίζουν καλά – και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τρέχουν και κρύβονται από μένα, επειδή ξέρουν ότι είμαι πολύ καλά ενημερωμένος για τις πλαστογραφίες και τις απάτες τους και πάντα τους χτυπώ στο πρόσωπο με γεγονότα!**

Είπα - ότι με γνωρίζουν καλά, επειδή επειδή ούτε ένας, ούτε και δύο είχαν ξεσκεπαστεί ανοιχτά από μένα μ'αυτό τον τρόπο – διότι **όπως πάντα τους χτυπούσα στο πρόσωπο με ΓΕΓΟΝΟΤΑ** – και έτσι έφυγαν και δεν ήξεραν τι να απαντήσουν από την ντροπή τους και το ίδιο κάνει και ο "θείος" (thios) σου ο Στέφανος της Αθήνας!

Έχω ρωτήσει πολλές φορές, και πολλούς από αυτούς τους πομπώδεις ανόητους "σπασίκλης", αλλά ποτέ και κανένας από αυτούς δεν μπόρεσε να μου απαντήσει, αλλά πάντα και όλοι τους γίνονταν έξαλλοι από τα γεγονότα και άρχισαν να με κακολογούνε με προσβλητικά ονόματα. Τους έχω ρωτήσει: "Αν τώρα έρθει σε σας ένας αιρετικός-οικουμενιστής (ή όπως τους αποκαλούν "νεοημερολογίτης" για να ακουστεί πιο δικαιολογητικά, επειδή φοβάσαι να τους αποκαλείς αιρετικούς

οικουμενιστές, διότι χτυπάει απευθείας στον Ματθαίο, τον αιρετικό οικουμενιστή) - άμα τώρα έρθει σε σας ένας τέτοιος "επίσκοπος", δεν θα του κάνετε χειροθεσία, αποδέχοντάς τον από την αίρεση;"

Αυτοί απαντούν: "Θα του κάνουμε".

Ρωτώ: "Και στους τρεις οι οποίοι βγήκαν από την αίρεση του 1935, ο Χρυσόστομος Καβυρίδης, ο Γερμανός Δημητριάδος και ο Χρυσόστομος της Ζακύνθου – ποιος τους έκανε χειροθεσία; "Ποιος τους δέχτηκε από την αίρεση;"

Λένε: "Κανένας, αλλά είχαν χειροτονηθεί πριν πέσουν στο σχίσμα του νέου ημερολογίου" (φοβούνται να πούν ότι δεν είναι σχίσμα, αλλά αίρεση - διότι χτυπάνε απευθείας στον αιρετικό Ματθαίο Καρπατάκη!)

Απαντώ:

- ΠΡΩΤΑ: ΨΕΜΑ! Είσαι ΨΕΥΤΗΣ! Η Αλήθεια είναι διαφορετική! Η αλήθεια είναι ότι μόνο ΟΙ ΔΥΟ - Χρυσόστομος Καβυρίδης και Γερμανός Δημητριάδος είχαν χειροτονηθεί ως επίσκοποι πριν πέσουν στην αίρεση του Οικουμενισμού - μόνο ΟΙ ΔΥΟ! Και ο τρίτος - Χρυσόστομος Ζακύνθου - είχε "χειροτονήθει" για "επίσκοπος" **μέσα στην ίδια την αίρεση του Οικουμενισμού** το 1935, **λίγους μήνες** πριν οι τρεις "επισκόποι" πουν: "τώρα βγαίνουμε από την αίρεση και γινόμαστε Ορθόδοξοι".

Εκ τούτου: **Από ποιόν ο Ματθαίος Καρπατάκης "χειροτονήθηκε";**

- Από **δύο "παλαιημερολογίτες"** και από ένα **"νεοημερολογίτη"** (όπως καλείς τους αιρετικούς-οικουμενιστές), στον οποίον (όπως και στους άλλους) κανείς δεν έχει κάνει ποτέ χειροθεσία!

- ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Κάθε φορά που κάποιος Επίσκοπος πέφτει σε αίρεση, αυτός παύει να είναι επίσκοπος. ΕΑΝ ΜΕΤΑΝΟΗΣΕΙ μετά από αυτό - πρέπει να υπάρχει κάποιος Ορθόδοξος Επίσκοπος **για να τον δεχτεί** στην Εκκλησία! Τώρα ο Καλλίνικος, αν μετανοήσει γι' αυτό που έπεσε στην αίρεση του κυπριανισμού - αυτό δεν είναι αρκετό για να γίνει Ορθόδοξος, διότι θα είναι σαν τον Baron Munchausen δηλαδή να βγάλεις τον εαυτό σου από τα μαλλιά σου από τον βόθρο της αίρεσης – ΟΧΙ, ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ!!!. Η μετάνοια είναι καλό - αλλά πρέπει επίσης να υπάρχει κάποιος **να τον δεχτεί** στην Εκκλησία! **Και οι τρεις αυτοί δεν έγιναν δεκτοί από κανέναν!** **ΟΥΤΕ ΑΚΟΜΗ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΝΟΗΣΕΙ (!!!) ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΣΙΜΟ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ!** **ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ: Με υπερηφάνεια χτυπούσαν τα στήθη τους ότι είναι "ομολογητές της πίστεως" - σατανική υπερηφάνεια των αμετανόητων αιρετικών!!!**

~~~~~Τι απαντούν οι αιρετικοί Ματθαϊκοί όταν τους αποκαλύπτω αυτά τα ΓΕΓΟΝΟΤΑ και αυτήν την Ορθόδοξη ομολογία πίστεως;

Απάντηση: ΤΙΠΟΤΑ! Απλώς γίνονται έξαλλοι και τρέχουν - ή, οδηγούμενοι από τον Σατανά, αρχίζουν να με λασπολογούν, προσβλητικές λέξεις, συκοφαντία!!! **Στα Ελληνικά συκοφάντης προφέρεται ΔΙΑΒΟΛΟΣ!** Σωστά;

Έτσι οι Ματθαϊκοί σου:

- ΠΡΩΤΟΝ - είναι αιρετικό, **διότι δεν ομολογούν ότι ο οικουμενισμός, η πιο κακιά αίρεση, είναι αίρεση, αλλά το αποκαλούν "σχίσμα"** για να δικαιολογήσουν την ψεύδο-χειροτονία του Ματθαίου Καρπατάκη,

- ΔΕΥΤΕΡΟΝ - είναι επίσης ΜΗ-χειροτονιμένοι! Είναι "θείοι", "μπαρμπατζίδες": μπάρμπα Στέφανος, μπάρμπα Ανδρέας και ούτω καθεξής ...

Γι' ΑΥΤΟ - όταν ζήτησαν την επικοινωνία από τους Ρώσους - οι Ρώσοι έγειραν τους όρους τους: **να στείλουν ΔΥΟ από αυτούς στην Αμερική - και όχι έναν!** Και οι Ματθαϊκοί υπάκουσαν σ' αυτό τον όρο! - Και έστειλαν οι (δεν χρειάζεται) δύο από



τους "επισκόπους" τους, τον Κάλλιστο της Κορίνθου και τον Επιφάνιο της Κύπρου στη Ρωσική Διασπορά - **και οι Ρώσοι τους ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΣΑΝ!** Και στη συνέχεια **ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ** αυτούς χειροτονήθηκαν **ΟΛΟΙ** οι μαθηαϊκοί "επίσκοποι" και ο Αρχιεπίσκοπος Ανδρέας χειροτονήθηκε στο μοναστήρι "Αγίων Ταξιάρχων" («Αγιοι Ταξιάρχοι») στην Αθήνα, Κορίνθου. Το γεγονός αυτό είναι γνωστό στο μοναστήρι "Αγίων Ταξιάρχων." - Αλλά οι Μαθηαϊκοί κρύβουν και αυτό το γεγονός!

Έτσι - σε ψέματα, απάτες, αυταπάτες, κρύβοντας τα γεγονότα - είναι χτισμένη όλη η μαθηαϊκή αιρετική ιδεολογία!

Αλλά μετά οι Μαθηαϊκοί παράτησαν τις χειροτονίες τους - από την υπερηφάνεια και την αίρεση (την οποία περιγράψαμε παραπάνω) - και ο Εκκλησιαστικός Κανόνας λέει: **Όποιος Επίσκοπος (ή κληρικός) παραιτείται από τη χειροτονία του - ο ίδιος παύει να είναι Επίσκοπος (ή κληρικός)!**

Τέλος!

Γι' αυτό **ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ** είναι "θείοι", "μπάρμπατζίδες" = μπάρμπα Στέφανος, μπάρμπα Ανδρέας και ούτω καθεξής ...

7. Γι' αυτό:

- στον **"θείο" (thios) σου Στέφανο Αθηνών** – πες του: Μην με προκαλείς ώστε να εκθέσω δημοσίως όλες τις αυτές τις μαθηαϊκές απάτες! Ας μη με προκαλεί! Ο ίδιος και οι σύντροφοί του ήδη **ξέρουν ότι είμαι πολύ καλά ενημερωμένος** για όλες τις απάτες τους και **πάντα τους χτυπάω στο πρόσωπο ΜΕ ΓΕΓΟΝΟΤΑ!**

Και παράλληλα τον ηρεμώ λέγοντάς του: ΔΕΝ ΕΧΩ ΧΡΟΝΟ να ασχοληθώ με τις ανοησίες των Μαθηαϊκών - και επίσης δεν θέλω να αμαυρώσω την ιστοσελίδα της GOC-NEWS με τις μαθηαϊκές απάτες και ανοησίες, προτιμώ η ιστοσελίδα να παραμείνει ως έχει!

- στον **"θείο" (thios) σου Στέφανο Αθηνών** - πες του ότι **εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι μπορούμε να τον αποδεχτούμε στην Εκκλησία**, αλλά μόνο υπό τον όρο ότι πρώτα θα μετανοήσει για την αίρεση του μαθηαϊσμού του και δημοσίως θα ομολογήσει ότι ο μαθηαϊσμός είναι αίρεση και ότι **η αίρεση του Οικουμενισμού ποτέ δεν ήταν ένα σχίσμα, αλλά ήταν πάντα αίρεση** - από το 1920, όταν ο εκγύκλιος του αντιχρίστου δημοσιεύτηκε.

- στον **"θείο" (thios) σου Στέφανο Αθηνών** - πες του ότι μπορούμε να τον δεχτούμε στην Εκκλησία υπό τον όρο ότι θα μετανοήσει έτσι δημοσίως για την αίρεση του Μαθηαϊσμού του! Υπό αυτές τις συνθήκες μπορούμε να τον δεχτούμε στην Εκκλησία με ακραία οικονομία: με χειροθεσία - και δεν θα τον χειροτονήσουμε όπως είχαν χειροτονηθεί, οι δύο επίσκοποι Κάλλιστος της Κορίνθου και Επιφάνιος της Κύπρου στη Ρωσική Διασπορά (Γι' αυτό ακριβώς το λόγο οι Ρώσοι **έβαλαν τον όρο να έρθουν ΔΥΟ και όχι ένας!**), και ως τότε είχαν χειροτονηθεί **ΟΛΟΙ** οι μαθηαϊκοί "επίσκοποι" και ο Αρχιεπίσκοπος Ανδρέας χειροτονήθηκε στο μοναστήρι "Αγίων Ταξιάρχων" στην Αθήνα, Κορίνθου. Αλλά τότε παραιτήθηκαν από τις χειροτονίες τους - από την υπερηφάνεια και την αίρεση (την οποία περιγράψαμε παραπάνω).

~~~~~

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ακόμα και μόνο η βλασφημία των Μαθηαϊκών εναντίον του Αγίου Πνεύματος είναι επαρκής για την ανατροπή τους στην αιώνια κόλαση - τόσο τους ίδιους όσο τους

υποστηρικτές τους και τους οπαδούς τους - για την καταπολέμησή τους εναντίον του Αγίου Πνεύματος απορρίπτοντας την Αγιοσύνη του Άφθαρτου Αγίου Φιλάρτου της Νέας Υόρκης και την Θεία Χάρη του Αγίου Πνεύματος, που ενεργεί μέσα από αυτόν (και τα άφθαρτα ιερά λείψανά του)!



~ Και γιατί αγωνίζονται ενάντια στο Άγιο Πνεύμα, απορρίπτοντας την Αγιότητα;

Απάντηση: Επειδή ήταν υπό την ηγεσία του ότι στις 18/31 Δεκέμβριου 1969 η Σύνοδος των Επισκόπων της Ρωσικής Διασποράς από τη Χάρη και την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος έκθεσε και μείωσε σε μπάζα όλη τη μαθηαϊκή συκοφαντία για την υποτιθέμενη "αντι-Κανονικότητα" (δηλ. αντί του Κανόνα) της επισκοπικής χειροτονίας του μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Ακάκιου και οι ακόλουθες χειροτονίες των Επισκόπων!

Μετά το σχίσμα του Αυξέντιου Πάστρας, η Σύνοδος των Επισκόπων της Ρωσικής Διασποράς παρέμεινε σε επικοινωνία με την Σύνοδο του Χρυσοστόμου Κιούση - για την οποία εγώ προσωπικά (Ιερέυς Ιωάννης Βασιλεύσκι) μαρτυρώ για την τηλεφωνική συνομιλία η οποία πραγματοποιήθηκε από μένα μπροστά σε πολλούς μάρτυρες το 1992 με τον Μητροπολίτη Βιτάλη (ο διάδοχος του Αγίου Φιλάρτου) όταν είπε σε όλους εμάς: «Θα ενωθείτε μαζί μας, ή οι Έλληνες (η Σύνοδος του Χρυσοστόμου Κιούση - μόνο αυτοί ήταν οι Έλληνες υπό αμφισβήτηση και κανείς άλλος) **είναι το ίδιο πράγμα - επειδή είμαστε ΕΝΑ! Αλλά να πάτε σε αυτούς, επειδή είναι γεωγραφικά πιο κοντά σε σας!**»

Είπα ότι οι αιρετικοί Μαθηαϊκοί με γνωρίζουν πολύ καλά - και επομένως, τρέχουν και κρύβονται από μένα, επειδή ξέρουν ότι είμαι πολύ καλά ενημερωμένος για όλες τις πλαστογραφίες τους και πάντα τους χτυπώ στο πρόσωπο **ΜΕ ΓΕΓΟΝΟΤΑ!** Είναι ξεκάθαρο? Έτσι, τώρα πήγαινε και πές στο "θείο" (thios) σου Στέφανο Αθηνών - να μην με προκαλεί ώστε να τον εκθέσω δημοσίως για την αίρεση του - και μην εμφανίζεται μπροστά στα μάτια μου, **ΑΝ δεν μετανοήσει για την αίρεση του μαθηαϊσμού** του και δημοσίως ομολογήσει ότι ο μαθηαϊσμός

είναι αίρεση, και ότι **η αίρεση του οικουμενισμού δεν ήταν ποτέ σχίσμα, αλλά ήταν πάντα αίρεση** – από το 1920, όταν η εγκύκλιος του αντιχρίστου δημοσιεύτηκε. Αν όχι - **TOTE EINAI AIPETIKOS! ANAΘEMA!** Και εσύ μην προσπαθείς να μας τραβήξεις έξω από την Εκκλησία και να μας σύρεις στη αίρεση του! Τα μάθημα της βλακείας που εσύ προσπάθισες να μας διδάξεις - απέτυχε! (((-:

Ήσουν στην Εκκλησία - και τώρα πήδηξες έξω από την Εκκλησία και έπεσες στην αίρεση του ματθαιϊσμού, διότι, προφανώς, είσαι μία από αυτούς τους αγράμματους λαϊκούς έλληνες, που γνωρίζουν μόνο "διαφορά 13 ημερών" - και γι'αυτό τόσο εύκολα πηδούν από Την Εκκλησία - σε διάφορες αιρέσεις και σχίσματα, επειδή νομίζουν ότι τάχα "η εκκλησία είναι φτιαγμένη από κλαδιά, τα οποία διαιρούνται μεταξύ τους και έτσι μπορούν να πηδούν από κλαδί σε κλαδί". Έτσι, είναι αιρετικοί, οι οποίοι ομολογούν τον οικουμενισμό μέσα στο παλιό ημερολόγιο - είναι αναλφάβητοι και δεν γνωρίζουν ότι:

- Η Εκκλησία είναι **Ένα και Αχώριστο** Σώμα του Κυρίου Ιησού Χριστού και Η Δική του Παρθένα Νύμφη χωρίς ψεγάδι (Εφεσ.5:25-27), η οποία δεν έχει καμία σχέση με αιρέσεις και σχίσματα: [www.virt.us/TheChurch.en](http://www.virt.us/TheChurch.en)

Προφανώς, είσαι μία από αυτούς τους αναλφάβητους λαϊκούς έλληνες - κι έτσι πιστεύεις όπως κι αυτοί "Πρώην μέλος της **GOC**-Κ τώρα μέλος της **GOC**-Arch. Στέφανος" = ΓΕΓΟΝΟΣ, **εδώ εκθέτεις τον εαυτό σου** ότι αιρετικά και αμόρφοτα πιστεύεις ότι τάχα "εκεί μπορούν να συνυπάρξουν δύο **GOCs**"- και γι'αυτό:

α) εσύ η ίδια έκανες αυτή την ανοησία - πήδηξες έξω από την Εκκλησία [www.virt.us/TheChurch.en](http://www.virt.us/TheChurch.en) - και βούτηξες με το κεφάλι κάτω στην αίρεση του ματθαιϊσμού.

β) όχι μόνο, αλλά ακόμα περισσότερο - προσπαθείς να "μας διδάξεις" το ίδιο μάθημα βλακείας – ωστόσο, αυτή η προσπάθειά σου απέτυχε!

(((:-

Άντε - σου εύχομαι καλό δρόμο! Και καλή μετάνοια!

+ Ιερέυς Ιωάννης (Vasilevski) – Καθηγητής Πανεπιστημίου και Ερευνητής

[www.gocnews.info](http://www.gocnews.info)