



www.gocnews.info

Ο Χρυσόστομος, ο Καλλίνικος και όσοι με αυτούς
ΠΟΤΕ δεν έχουν υποφέρει διωγμούς για Πίστη!
Και τώρα έδειξαν τα πραγματικά πρόσωπά τους:
- **Διώκτες και τύραννοι των Ορθοδόξων!**

Η Συνοδία αυτή (Ψαλ.25:5) **δεν δικάζει τους προφανής
αιρετικούς**, οι οποίοι ανήκουν σε αυτούς (ή
χειροτονήθηκαν απ' αυτούς), αλλά
- η Συνοδία αυτή (Ψαλ.25:5) **διώκει μόνο τους
Ορθόδοξους ιερείς και λαϊκούς** - ακόμα και όταν
δεν ανήκουν σε αυτούς!

Ο Χρυσόστομος, και άλλοι με αυτούς ΠΟΤΕ δεν έχουν διωχθεί για τη Πίστη! Αυτοί ονειρευόταν να ανακαλύψει έστω και μια περίπτωση, για να μας πούνε, ότι έχουν διωχθεί για την πίστη, για να αποδείξουν σε μας τους Σέρβους, Ρουμάνους, Ρώσους,

Βούλγαρους (ποιοι έχουμε επιβιώσει απ' το διωγμό του μπολσεβικισμού) - ότι δήθεν "και αυτοί είναι ήρωες."

Αλλά τα παραδείγματα που μας τα λέγανε αυτοί οι "ήρωες" και χτυπάγανε στους στήθους τους, μας έκαναν να γελάσουμε, π.χ. είπανε στη μητέρα του **να κατεβεί από το λεωφορείο**, διότι ήταν "με το παλαιό" (-: και τέτοιος «δίωγμούς» ... αχχχ! «σκληρούς δίωγμούς»!... (-:

Και να ότι ήρθε η ώρα που οι ίδιοι εκτίθονται τα ψέματα τους και τώρα έδειξαν τα πραγματικά τους πρόσωπα: **τύραννοι και διώκτες των Ορθοδόξων!**

Και αυτοί οι πρόδρομοι του αντιχρίστου υποβάλλουν τους Ορθοδόξους σε πολύ πιο ανελέητη δίωξη απο τα εν λόγω αστεία όπως «Κατεβείτε από το λεωφορείο!" ...

Ψυχολογική απόδειξη που τους εκθέτει πλήρως ως ψεύτες:

- Ένας άνθρωπος που έχει πράγματι περάσει δίωγμούς για Πίστη

ποτέ δεν θα διώκει άλλο άνθρωπο για τη Πίστη!

(Η ψυχολογική απόδειξη είναι η ισχυρότερη!)

Εδώ είναι πώς αυτοί οι πρόδρομοι του αντιχρίστου ίδιοι εκθέτουν τους εαυτούς τους: Συγκρίνετε τις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:

A. **Πρώτη περίπτωση: δείτε πώς** «Ιερέας» της Συνόδου–Κ που χειροτονήθηκε από τον «επίσκοπο» Μαραθώνος Φώτιο, τον περασμένο Οκτ και μετά από 20 ημέρες αποχώρησε και έκτοτε λειτουργεί με το παπικό ημερολόγιο και αυτοί της Συνόδου–Κ όχι μόνο δεν τον δικάζουν, αλλά ούτε και μία παρατήρηση δεν του έκαναν! Κοιτάξτε τον που **«λειτουργεί» στον Ναό της Θεοτόκου 2/15 Αυγούστο, 2014 = με το παπικό** «Κοιμήσεως»

B. **Δεύτερη περίπτωση: δείτε πώς** διώκουν τον Ορθόδοξο Ιερέα πατέρα Χαράλαμπο (τον Σέρβο) , που του έστειλαν γράμμα να παρουσιαστεί για δικαστήριο - **αμέσως την τρίτη ημέρα** – μετά την άρνηση του, να φιλήσει το χέρι του «Αρχ/ππου» Καλλινίκου, λόγω της πτώσης του εις την αίρεση του Κυπριανισμού και - ότι του έκανε μόνο μία ερώτηση που ο Καλλίνικος δεν μπορούσε να απαντήσει και θύμωσε.

Ας τις εξετάσουμε σε ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

Λεπτομέρειες για τη Α. Πρώτη περίπτωση:

Ευχαριστούμε όλους τους αδελφούς μας εν Χριστώ, τους φίλους και συνεργάτες, για την έγκαιρη ενημέρωσή τους, που συμβάλουν για να ενημερωθύν επαρκώς οι αναγνώστες της ιστοσελίδας www.gocnews.info!

Επειδή εμείς, οι συντονιστές της ιστοσελίδας, είμαστε πολύ καλά ενημερωμένοι ότι η **Συνοδία** αυτή (Ψαλ.25:5) **δεν δικάζει τους προφανές αιρετικούς**, οι οποίοι ανήκουν σε αυτούς (ή χειροτονήθηκαν απ' αυτούς), αλλά **διώκει μόνο τους Ορθόδοξους ιερείς και λαϊκούς** – έτσι:

1) παρακαλούμε να αισθανθείτε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας για να μας παραδώσετε **αξιόπιστες πληροφορίες** σε οποιαδήποτε

από τις ακόλουθες έξι γλώσσες:

[| EN |](#) [RU |](#) [GR |](#) [RO |](#) [SR |](#) [BG |](#)

2) και εμείς με τη σειρά μας **θα κρατήσουμε τα ονόματά σας και τα δεδομένα σας στον απόρρητο** - για να σας προστατεύσουμε από τις διώξεις της Συνοδίας των ασεβών (Ψαλ.25:5)! Παρακαλούμε μην ανησυχείτε γι 'αυτό!

Εξαίρεση θα γίνει **μόνο αν εσείς οι ίδιοι επιμένετε τα ονόματα και τα στοιχεία σας να δημοσιεύονται** και να είστε σαφείς αποστολέας πληροφοριών.

===== μετά ακολουθεί το κείμενο

Αγαπητέ μου π.Ιωάννη,

Στην φωτο διακρίνονται οι : Ο νέοημερολογίτης "επίσκοπος" Βοστώνης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ και όπισθεν αυτού ο Ιερέας Νικόλαος Φουρτούνης, εφημέριος του Ιερού Ναού Παναγίας στην περιοχή Croydon Adelaide SA, της Ελληνική Ορθόδοξης Κοινότητας Νοτίου Αυστραλίας. Η φωτογραφία είναι από την φετινή πανήγυρη του ναού με το νέο ημερολόγιο 2/15 Οκτωβρίου 2014.



Ο π.Νικόλαος Φουρτούνης χειροτονήθηκε ιερέας από τον "Επίσκοπο" Μαραθώνος Φώτιο, στην Μελβούρνη. Μετά παρέλευση 20 ημερών απεχώρησε και έκτοτε λειτουργεί με το νέο και μνημονεύει ως Επίσκοπο του τον Βοστώνης Χρυσόστομο, ο οποίος ανήκει στην Σύνοδο του Χριστοφόρου Λαϊνάκη της πρώην Εξαρχίας του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στην Αγγλία.

Εμείς δεν θα ασχοληθούμε με τα προσωπικά του εν λόγω ιερέα και εάν έπρεπε να χειροτονηθεί και εάν ακολουθήθηκε η τάξη της εκκλησίας από τον "αδέσποτο" και περιφερόμενο στην "άγρια Δύση" της Αυστραλίας, με τα καγκουρό και τους κροκόδειλους, "Επίσκοπο" Μαραθώνος Φώτιο.

Το θέμα είναι γιατί ακόμα δεν τον καθήρεσαν;

Γιατί δεν τον κάλεσαν σε συνοδικό δικαστήριο;

Γιατί η σύνοδος αυτούς τους καλύπτει και τους αγωνιζόμενους ιερείς που τολμούν και ελέγχουν τα δογματικά παραπτώματα τους και τις πλάνες τους,τους κυνηγάει;

Γιατί ο Αρχιεπίσκοπος Καλλίνικος μεροληπτεί υπέρ ενός ιερέα που λειτουργεί περίπου ένα χρόνο με το νέο και μνημονεύει άλλο "Επίσκοπο";

Γνωρίζει τι γίνεται στην σύνοδο του ή απλά τον χρησιμοποιούν ως "μαριονέτα";

Τούτες τις ημέρες περιοδεύει εις την "Άγρια Αυστραλία", ο "Αδέσποτος" "Επίσκοπος" Μαραθώνος, άραγε, κάλεσε εις την τάξη τον "ιερέα" του;

Την ευχή σου.

Επιπλέον φωτογραφίες του Νικολάου Φουρτούνη, που χειροτονήθηκε από τον «επίσκοπο» Φώτιο Μαραθώνα και έχει λειτουργήσει σχεδόν ένα χρόνο με το νέο ημερολόγιο, ακόμη και μέχρι σήμερα ("Λειτουργία" της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 2/15 Αύγουστος 2014), μνημονεύει ένα άλλο «επίσκοπο». Αλλά ούτε «επίσκοπος» Φώτιος Μαραθώνας, ούτε οποιοσδήποτε άλλος της Συνόδου-Κ τον έχει καλέσει σε δικαστήριο!!!



Λεπτομέρειες για τη Β. Δεύτερη περίπτωση:

- **Δείτε πώς** διώκουν τον Ορθόδοξο Ιερέα πατέρα Χαράλαμπο (τον Σέρβο) , που του έστειλαν γράμμα να παρουσιαστεί για δικαστήριο - **αμέσως την τρίτη ημέρα** – μετά την άρνηση του, να φιλήσει το χέρι του «Αρχ/πτου» Καλλινίκου, λόγω της πτώσης του εις την αίρεση του Κυπριανισμού και - ότι του έκανε μόνο μία ερώτηση που ο Καλλίνικος δεν μπορούσε να απαντήσει και θύμωσε.

Διευκρίνιση:

- **Ο πατέρας Χαράλαμπος είναι ένας φτωχός άνθρωπος, χωρίς εισόδημα.** Αλλά παρ'όλα αυτά ο ίδιος (με τη βοήθεια λαϊκών) ταξίδεψε από τη Σερβία στην Κόρινθο (Αθήκια) για να τιμήσει τον Καλλνίκο για την ημέρα της γιορτής του (29, Ιουλίου / 11

Αυγ 2014), δείχνοντας τον σεβασμό ως άτομο. Ενώ στην Κόρινθο (Αττική, η Μονή) Καλλίνικος δεν του είπε τίποτα ότι ήθελε να τον κρίνει:

1) Για το γεγονός ότι ο π. Χαράλαμπος αρνήθηκε να φιλήσει το χέρι του, λόγω της αιρέσεως

2) Για το γεγονός ότι ο π. Χαράλαμπος ταπεινά του έκανε μία μόνο ερώτηση - και ο Καλλίνικος δεν μπορούσε να απαντήσει και θύμωσε: "Πότε, Δέσποτα, ήταν η δράση σας από Τον Άγιο Πνεύμα

- Όταν καθαιρέσατε τον Κυπριανό;

- "Ή τώρα, όταν τον αποκαταστήσατε;" | [EN](#) | [RU](#) | [GR](#) | [BG](#) |

Διότι **αυτό είναι το κύριο θέμα** για το οποίο ο Καλλίνικος θύμωσε και θέλει να τον κρίνει: («*Ἐπειδὴ ἐπέδειξες ἀνοίκειον συμπεριφορὰν κατὰ τὴν πρόσφατον συνάντησίῃς μας εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν ἁγ. Ταξιάρχῶν Ἀθικίων Κορινθίας τὴν 28ην τρέχοντος Ἰουλίου (10ην Αὐγούστου κατὰ τό ν.ή.*» - δείτε τη συνημμένη επιστολή στο τέλος του παρόντος εγγράφου)

Αλλά ο Καλλίνικος **δεν του είπε ότι θέλει να τον κρίνει**, ενώ ο π. Χαράλαμπος ήταν ακόμα στη Μονή με αυτόν, και οι άλλοι αδελφοί Σέρβοι, οι οποίοι ήταν παρόντες κατά τη συζήτηση και είχαν ακούσει τα πάντα (Μαρκ,14:2, Λουκ.22:6) και θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν. Ο Καλλίνικος **τότε του είπε μόνο ότι είναι βλάκας**. (Αυτή είναι η "σοφή" απάντηση, που αυτός ο αρχιεπίσκοπος έδωσε στον πατέρα Χαράλαμπο).

Στη συνέχεια, ο αρχιεπίσκοπος περίμενε ο π. Χαράλαμπο να φύγει για Σερβία (μαζί με τους άλλους Σέρβους) και - αμέσως μετά την αναχώρησή τους, την τρίτη ημέρα, του έστειλε επιστολή **να γυρίσει και να ταξιδέψει και πάλι πίσω στο μοναστήρι (!)** και να φτάσει εκεί σε ένα χρονικό διάστημα (10 ημέρες), για το οποίο γνωρίζει ότι ο πατέρας Χαράλαμπος, **ακόμη και αν θέλει - δεν θα μπορεί να φτάσει εκεί**, λόγω **έλλειψης χρημάτων** (το μισό από το δρόμο πίσω από τη Μονή μέχρι τη Σερβία ο Πατέρας Χαράλαμπος έχει ταξιδέψει με ωτοστόπ).

(«*τὴν 9/22 Αὐγούστου 2014 ... παρουσιαστεῖς ἐνώπιον τοῦ συνεδριάζοντος ἐπισκοπικοῦ δικαστηρίου τῆς Ἐξαρχίας*» - βλ. την επιστολή στο τέλος του εγγράφου)

Και ο Καλλίνικος ήθελε αυτόν τον άνθρωπο να τον επιστρέψει – να τον αναγκάσει να ταξιδέψει και πάλι όλο αυτό το ίδιο δρόμο ξανά, προκειμένου να τον δικάζει **με την απουσία των μαρτύρων που ήταν παρόντες** στη συζήτηση τους – **αφού αυτοί είχαν ήδη φύγει!!!**

Προφανώς Καλλίνικος δεν γνωρίζει πλέον τι σημαίνει φτώχεια ...

Τώρα ο καθένας που ξέρει τον Δεσπότη Καλλίνικο του χρόνου πριν από την πτώση του στην αίρεση του κυπριανισμού, θυμηθείτε και απαντήστε ενώπιον τον εαυτό σας, ενώπιον του Θεού και τη δική σας συνείδηση:

- Ήταν τέτοιος εκείνος ο Δεσπότης Καλλίνικος, που μας προσέλκυσε πνευματικά - όπως τον ξέρουμε πριν από την πτώση στην αίρεση;

- Ή εδώ μετά την πτώση αυτός ο νέος Καλλίνικος - είναι ένας άγνωστος άνθρωπος, ξένος προς εμάς, ένας άνθρωπος που απωθεί;

Αξιοσημείωτο ΓΕΓΟΝΟΣ:

- Οι Σέρβοι οποιοί επέμεναν ο πατέρας Χαράλαμπος να πάει να μιλήσει με τον

Καλλίνικο, ήταν υποστηρικτές του Καλλινίκου. Και ήταν απολύτως βέβαιοι ότι ο Καλλίνικος σε 15 λεπτά θα είναι σε θέση να πείσει τον Πατέρα Χαράλαμπο να περάσει στο πλευρό του - στην αίρεση του κυπριανισμού. Αλλά μετά που ο Καλλίνικος τους έδειξε το αληθινό πρόσωπό του - αυτοί οι πρώην υποστηρικτές του Καλλινίκου συνειδητοποίησαν το λάθος τους, και μετανόησαν και ηρθαν στο πραγματικό και Αληθινό Ιερέα - τον Πατέρα Χαράλαμπο!
Ιδού πώς ο Καλλίνικος ο ίδιος βοήθησε τους εν λόγω πρώην υποστηρικτές του, να συνειδητοποιήσουν το λάθος τους και να προσανατολιστούν Ορθόδοξα: αυτός **ενάντια στη θέλησή του**, έδειξε το αληθινό του πρόσωπο και ως εκ τούτου ζύπνησε τις συνειδήσεις τους - και έφυγαν απ' αυτόν και απ' την αίρεση του!

ΓΕΓΟΝΟΣ: Όσο περισσότερα ο Καλλίνικος και οι άλλοι διώκτες μας διώκουν - τόσο περισσότερα στη πραγματικότητα αυτοί μας κάνουν - και γινόμαστε οι πιο ζητούμενοι Ιερείς στον κόσμο!

Διότι ο κόσμος δεν είναι χαζός (όπως θα ήθελαν οι διώκτες) – και σκέφτεται!
Συνεχίστε, διώκτες, συνεχίστε! Κάντε τα μαύρ σας στην υπηρεσία του αντιχρίστου!
Προχωρήστε, να μας κυνηγάτε ακόμη πιο σκληρα, πιο άγρια και ενεργά! Μικροί είναι αυτοί οι διώγμοί! Έχουμε υποβληθεί πολύ περισσότερα από τους συναδέλφους σας διώκτες, από τους αδελφούς σας εν τον πατέρα σας τον διάβολο (Ιωάν.8:44)!
Έτσι, εσείς εναντίον στη θέλησή σας θα υπηρετήσετε τον Θεό, αν και είστε τυφλοί για να το δείτε αυτό. Έτσι και ο πατέρας σας ο σατανάς εξυπηρετεί επίσης το Θεό (!) - αλλά **εναντίον στη θέλησή του** - και η σατανική **υπερηφάνεια του τον τυφλώνει και δεν βλέπει** αυτό το χαρούμενο γεγονός για εμάς!

Αυτή είναι η επιστολή που έστειλε ο Καλλίνικος στον πατέρα Χαράλαμπο να ταξιδέψουν ξανά στο Μοναστήρι για να τον δικάζει **με την απουσία των μαρτύρων που ήταν παρόντες** στη συζήτηση τους:

Αρ. Πρωτ. π.Χ.Μ.
29 Ιουλίου 2014 (12 Αύγουστου 2014 ν.ή.)

Π ρ ό ς
Τόν όσιώτατον Ίερομόναχον
π. Χαράλαμπον Μπούκοβιτς
Σ Ε Ρ Β Ι Α

Διά τοῦ παρόντος γνωρίζομέν σοι τά κάτωθι:

1. Ἐπειδή διασπείρεις ψευδῶς ὅτι δῆθεν ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐξέπεσεν εἰς «αἵρεσιν» διά τῆς ἐγγραφῆς εἰς τά δίπτυχα τοῦ κοιμηθέντος Μητροπολίτου Κυπριανοῦ.
2. Ἐπειδή ζῆς βίον «αδέσποτον» περιφερόμενος τῆδε κακεῖσε.
3. Ἐπειδή παρά τās ἐπανειλημμένας ἡμετέρας συστάσεις, ὅπως ἐγκαταβιοῖς εἰς Σερβίαν καί μόνον, καί ἐξυπηρετεῖς τās πνευματικές ἀνάγκας τοῦ πληρώματος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἁγ. Μιλοῦτιν εἰς Σμεντέρεβο, μέχρι σήμερον δέν συνεμορφώθεις προτιμών νά περιφέρεισε σέ ξένους δι' ἐσέ πνευματικούς χώρους ἐπιδεικνύων οὕτως ἀπειθείαν εἰς τήν Ἐκκλησιαστικήν σου ἀρχήν παραβιάζων συνεχῶς τήν κανονικήν τάξιν.
4. Ἐπειδή ἕως τῆς σήμερον μόνον ἀναταραχάς καί ἐριδας, ὡς μή ὤφειλες, ἔχεις προκαλέσει εἰς τό ἐν Σερβίᾳ καί Βοσνίᾳ ποίμνιον.
5. Ἐπειδή ἐπέδειξες ἀνοίκειον συμπεριφοράν κατά τήν πρόσφατον συνάντησίν μας εἰς τήν Ἱεράν Μονήν ἁγ. Ταξιάρχῶν Ἀθικίων Κορινθίας τήν 28ην τρέχοντος Ιουλίου (10ην Αύγουστου κατά τό ν.ή.). Διά ταῦτα, ἐπιβάλλομέν σοι τήν ποινήν τῆς ἀργίας ἀπό πάσης ἱεροπραξίας, συγχρόνως αἴρομεν καί

τήν ὑφ' ἡμῶν δοθεῖσαν ἄδειαν πνευματικῆς πατρότητος. Ὅθεν ἐντέλλεσε, ὅπως τοῦδε καί ἐφ' ἐξῆς ἕως τῆς ὀριστικῆς ἐκδικάσεως τῆς ὑποθέσεώς σου ὑπό τῶν ἀρμοδίων ἐκκλησιαστικῶν ὀργάνων, ἀπέχεις ἀπό πάσης μυστηριακῆς πράξεως.

Κατόπιν τούτων καλεῖσε ὅπως, ἐντός δεκαημέρου ἀπό τῆς σήμερον ἤτοι τήν 9/22 Αὐγούστου 2014 (ἡμέρα Παρασκευήν) καί ὥραν 10.00 π.μ. παρουσιασθεῖς ἐνώπιον τοῦ συνεδριάζοντος ἐπισκοπικοῦ δικαστηρίου τῆς Ἐξαρχίας εἰς τήν Ἱεράν Ἀνδρῶν Κοινοβιακὴν Μονήν ἁγ. Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου Ἀθικίων Κορινθίας καί ἀπολογηθεῖς ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω κατηγοριῶν.

Ἐπί τούτοις, εὐχόμεθά σοι ἐγκαρδίως τόν θεῖον φωτισμόν, διά να ἀκολουθήσεις τήν ὁδόν τῆς μετανοίας πρὸς ψυχικὴν σου σωτηρίαν.

Ο ΕΞΑΡΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΩΝ Γ.Ο.Χ

www.gocnews.info

Ελέγχετε τακτικά αυτό το έγγραφο για ενημερώσεις,
έτσι ώστε να έχετε πάντα τις πιο πρόσφατες πληροφορίες
διότι ανακαλύπτονται
ΝΕΑ γεγονότα www.gocNEWS.info